

## **God komt op de berg** (verhaal uit Exodus 19)

Wie weet wat een berg is? Heb je wel eens bergen gezien? Waar dan? Het volk Israël is nog steeds onderweg naar het land dat God hun heeft beloofd.

Drie maanden na hun vertrek uit Egypte komen de Israëlieten aan in de woestijn Sinai. Tegenover de berg Sinai mogen ze uitrusten, dus slaan ze daar hun kamp op. Duizenden tenten komen er te staan. Mozes mag de leider van Gods volk zijn. Mozes en God praten vaak met elkaar. Alleen wat God wil, dat mag Mozes aan het volk vertellen.

Op een dag zegt God tegen Mozes: 'Zeg tegen het volk dat ze zich moeten klaar maken voor mijn komst. Ze moeten zichzelf wassen. Ook al hun kleren moeten schoon zijn. Niemand mag de berg waarop Ik zal neerdalen, aanraken. Ook de dieren niet. Over drie dagen zal Ik op de top van de berg in een donkere wolk komen en ook met hen spreken'. De Here God komt naar de top van de berg om te spreken met een heel volk? Dat is wel een heel bijzondere gebeurtenis! De machtige, heilige God laat zien dat Hij van hen houdt.

De mensen gaan gelijk aan de slag: tenten worden schoon gemaakt, kleren worden gewassen en niet te vergeten, ze boenen zichzelf schoon. Een aantal mannen bouwt een hek om de berg, zodat niemand de berg per ongeluk aanraakt. Want dat heeft God namelijk ook gezegd: 'Wie de berg aanraakt, zal gedood worden'.

Vroeg in de morgen op de derde dag komt het hele volk uit hun tenten. Mozes brengt hen tot aan het hek bij de berg. Om de top hangt een donkere wolk. Het bliksemt daar. Ze zien rook en ook vuur. De hele berg trilt en is niet meer te zien door de rook erom heen. Ook is er het geluid van de sjofar, een ramshoorn. Het lijkt alsof er iemand steeds harder op blaast, keihard. De Here God daalt neer op de berg. Iedereen wacht op de stem van God. Vol ontzag en bang kijken ze omhoog. Het volk hoort en ziet wel hoe machtig God is. Dan horen ze Gods stem: 'Mozes, kom omhoog naar de top van de berg'. En Mozes klimt omhoog, samen met zijn broer Aäron. Dan spreekt God tot Mozes en heel het volk hoort de stem van God.